

Waar kom jij vandaan?

Lily: Hallo allemaal, gezellig dat jullie er weer zijn! Leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag gaan we het hebben over Suriname. Het is een heel mooi land, maar ook land met heel veel geschiedenis. Een klein stukje geschiedenis, een beetje achtergrond over Suriname en de band met Nederland. In de tijd van Columbus had Nederland New York veroverd. Dit kun je nog steeds zien aan de namen in deze stad. Brooklyn komt van Breukelen, Hampstead van Heemstede en Harlem van Haarlem. Daarna heeft Nederland New York ingeruild voor Suriname. In Suriname had je veel kostbare plantages met Suiker, katoen en tabak. De Amsterdamse grachten zien er onder andere zó mooi uit door deze fantastische rijke plantages in Suriname. Deze kolonisatie gebeurde in de tijd dat er ook veel slavernij was. Nederland heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Dit is nog steeds een hot topic in Nederland. Rond de Surinaamse onafhankelijkheid kwamen veel Surinamers naar Nederland. De Surinaamse gemeenschap in Nederland telt nu ruim 350.000 mensen. En dat heeft Nederland heel veel positieve dingen gebracht.

In deze podcast ga ik Yerrel interviewen. En Yerrel heeft een hele speciale band met Suriname en hij gaat jullie vertellen waarom.

Yerrel woont in Den Haag en is gelukkig getrouwd met mijn lieve vriendin Joni. Samen hebben ze twee lieve kindjes. Welkom Yerrel, dankjewel dat ik je mag interviewen. Hoe gaat het met je?

Yerrel: Dankjewel dat ik mag meedoen. Het gaat heel goed. Dankje. Hoe gaat het met jou?

Lily: Ja ook goed, dankjewel. Het is een lekker zonnig dagje vandaag, dus het gaat heel erg goed!

Lily: He, en waar kom je vandaan? Waar ben je geboren?

Yerrel: Ik ben geboren in Den Haag.

Lily: Maar je ziet er wel anders uit dan veel andere Nederlanders. De Nederlandse mannen hebben vaak blond haar, blauwe ogen, ze zijn lang. Lang ben je wel! :) Hoe zou jij jezelf omschrijven?

Yerrel: Ik zou mezelf omschrijven als een Nederlandse man. Ik zie er zo inderdaad niet uit, mijn ouders komen uit Suriname, dat was een Nederlandse kolonie.

Lily: Dus jij bent wel in Nederland geboren maar je ouders zijn hier niet geboren.

Yerrel: klopt!

Lily: Suriname is een oude kolonie van Nederland. In 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland.

Is Suriname nu totaal onafhankelijk van Nederland, weet je dat?

Yerrel: Ja, Suriname is totaal onafhankelijk van Nederland. Suriname heeft officieel geen banden meer met Nederland.

Lily: Jij leeft eigenlijk toch wel een beetje in twee verschillende culturen. Wat vind jij typisch Nederlands en wat vind jij dus heel anders dan de Surinaamse cultuur?

Yerrel: Op voorhand moet ik eigenlijk zeggen dat, jij zegt twee culturen, maar het zijn er eigenlijk veel meer, want de Surinaamse cultuur bestaat eigenlijk niet. Suriname is een land dat samengesteld is door de kolonisten, door de Nederlanders. En alle bevolkingsgroepen die er nu leven, die zijn er naartoe gebracht door de Nederlanders. Er wonen Chinezen, Javanen uit Indonesië, er wonen Hindoestanen uit India. Zo zijn er nog een heleboel nationaliteiten, of eigenlijk culturen moet ik zeggen, die in Suriname leven die dan nu Surinamers worden genoemd.

Lily: En wat is jouw afkomst dan?

Yerrel: De ouders van mijn vader die komen oorspronkelijk uit Indonesië, uit de Java, dat zijn dus de Javanen. En mijn moeder is ook weer gemengd bloed om het maar even zo te noemen. Haar moeder komt uit India en haar vader is een Libanese Jood.

Lily: Dat zijn dus heel veel culturen door elkaar.

Yerrel: Klopt!

Lily: Voel jij je Nederlander, of voel jij je Surinamer? Of allebei? Kun je dat misschien vertellen?

Yerrel: Ik voel me een Nederlander met een tropische achtergrond.

Lily: Ok, en wat is dat tropische dan? Is het bijvoorbeeld met het eten anders, waarmee ben jij tropischer?

Yerrel: Ik ben in Nederland geboren en in Nederland opgegroeid. Ik voel me een Nederlander. Ik heb alle Nederlandse normen en waarden omarmd, zo ben ik ook opgevoed. Het tropische zit hem vooral in het eten. Bepaalde culturele dingen uit de verschillende culturen, dus uit Indonesië of uit India. En gedeeltelijk uit de religie.

Lily: Jij hebt het over de normen en waarden he. Wat vind jij dan de typische Nederlandse normen en waarden?

Yerrel: Dat is een hele goede vraag, want voor mij zijn ze al heel gewoon en normaal. Maar ik denk, als ik het moet vergelijken met de Surinaamse cultuur in zijn algemeenheid dan zijn de Nederlandse normen en waarden; dat we ons altijd aan onze afspraken houden en altijd op tijd moeten zijn.

Lily: Grappig, want jij bent ook planner bij de politie! Dat betekent dat jij daar super goed in bent!

Yerrel: Ja, dat zou je kunnen zeggen!

Lily: Je werkt bij de politie als planner, dus dan ben je super efficiënt. Wordt er wel eens een grapje over gemaakt, omdat je Surinaamse roots hebt, wordt daar wel eens iets over gezegd?

Yerrel: Ja zeker, daar wordt zeker wel eens iets over gezegd. Dat is niet alleen bij de politie, mijn huidige werkgever, maar ik heb het wel vaker meegemaakt. Ook bij andere werkgevers. Er wordt altijd wel gekscherend over gedaan. Dan

moet je denken aan een opmerking: “Jullie surinamers zijn toch altijd te laat of Jullie Surinamers eten toch altijd Kerry”?

Soms is het grappig, soms kan ik er ook zelf om lachen, maar soms is ook pijnlijk.

Lily: Dat kan ik me goed voorstellen.

Suriname kent heel veel geschiedenis. Leuke dingen, maar dus ook minder leuke dingen. Er zijn hier hele interessante documentaires en exposities over te vinden. Yerrel, groetjes aan je vriendin en bedankt!

De moeilijke woorden

1. geboren	born
2. omschrijven	describe
3. onafhankelijk	independent
4. samengesteld	composite
5. bevolkingsgroepen	population groups
6. afkomst	origin
7. oorspronkelijk	originally
8. achtergrond	background
9. opgroeien	to grow up
10. normen en waarden	norms and values
11. omarmd	embraced
12. opgevoed	raised
13. vergelijken	to compare
14. gekscherend	joking
15. veroveren	to conquer
16. inruilen	to trade
17. kostbare plantages	precious plantages
18. geschiedenis	history