

Bezorgd om de bezorgers

Hallo allemaal! Hoe gaat het met jullie? Hier gaat alles goed. Gisteren had ik wel bijna een ongeluk met een andere fietser! Ik fietste de hoek om en daar fietste een jongen bijna tegen mij op. De jongen had weinig tijd om zijn excuses aan te bieden, want volgens mij had hij heel erg veel haast. Hij reed aan de verkeerde kant van de weg, een spookrijder! :) De jongen was op missie, hij droeg een helm, hij had een grote tas op zijn rug, en daar zaten boodschappen in. Het was een van die snelle flitsbezorgers! Je ziet ze tegenwoordig echt overal!

Ok, het kan natuurlijk heel erg fijn zijn, een flitsbezorger! Als je bijvoorbeeld op de wc zit en je komt erachter dat je geen wc papier meer hebt. Of als je 's avonds spontaan visite ontvangt en je hebt geen drinken meer in huis. Of je bent ziek en je wilt heel graag gezond fruit eten.

Ik begrijp dat je dan, binnen 10 minuten, een flitsbezorger aan je deur wilt hebben.

Hoe werkt dat dan? Eerst geef je via een app je boodschappen door. De bezorger wacht op dat moment bij het warenhuis, de dark store. De bezorger krijgt een tas met boodschappen en hij krijgt het bezorgadres door via een app. In zijn tas zitten dan jouw boodschappen die hij dan vervolgens, binnen 10 minuten, bij jou thuis moet bezorgen.

Super snel fietst hij dan de stad door, tong op het stuur en gaan! Bij de stoplichten staat hij nerveus te wachten, en als het stoplicht op groen springt, fietst hij snel weer door. Tja, dan is het ook niet zo raar dat zo'n bezorger bijna tegen me aanrijdt, hij heeft ook zoveel haast! Maar dan heb jij in elk geval wel op tijd jouw belangrijke boodschappen.

Is dit wel veilig? Voor ons? Maar ook voor de bezorgers. En worden we niet een beetje lui met elkaar? We kunnen toch zelf wel even naar de supermarkt lopen om onze boodschappen te doen? En kunnen we dan echt niet langer meer wachten dan 10 minuten? Ik fietste langs een reclamebord, waar een meisje heel boos aan het kijken is, omdat de pannenkoekenmix op is. Ze kan niet binnen 10 minuten pannenkoeken bakken. Ja, dan moet je heel hard huilen. Ik vind het ook wel een beetje verdrietig dat dat misschien de nieuwe norm wordt...?

Mijn burens vroegen dus laatst aan mij, toen ik bij hun op visite was, of ik zin had in een ijsje. Ja lekker!! zei ik. "Ok, dan vraag ik Gorillas of ze 4 ijsjes komen brengen!!" zei de buurman. Dat kan toch niet?!!

Ook de gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zetten hun vraagtekens bij deze flits bezorgers. Willen we dit wel in onze stad? Is het wel ok voor de verkeersveiligheid? Sommige gemeenten gaan dan ook *in gesprek met de* flitsbezorgers. Willen we die warenhuizen, die dark stores wel in onze steden?

De flitsbezorgers hebben nu heel veel geld ontvangen van investeerders. Zo heeft Gorilla wel 230 miljoen ontvangen om het bedrijf in de toekomst winstgevend te maken. Investeerders investeren graag in een nieuw innovatief technisch bedrijf, want wie weet is het bedrijf de nieuwe Uber of Facebook. Experts zijn wel kritisch of het bedrijf wel echt winst kan maken. We gaan het zien! Goed, ik heb wel dorst gekregen, misschien dat ik er toch maar even gebruik ga maken van de app.. of ik ga zelf even naar de supermarkt lopen, krijg ik een beetje frisse lucht en wacht ik gewoon heel even in de rij bij de kassa. Hé, graag tot de volgende keer!! Alvast een fijn weekend!!

De moeilijke woorden

1. het ongeluk	accident
2. haast	hurry
3. de spookrijder	ghost rider
4. de helm	helmet
5. de boodschappen	groceries
6. de bezorger	deliverer
7. het stoplicht	traffic light
8. tegenwoordig	nowadays
9. overal	everywhere
10. het warenhuis	dark store
11. vervolgens	thereafter
12. veilig	safe
13. lui	lazy
14. de verkeersveiligheid	road safety
15. vraagtekens	question marks
16. de investeerder	investor
17. de winst	profit
18. winstgevend	profitable