

Het mooie Schiermonnikoog!

Hallo allemaal! Hopelijk gaat het allemaal goed met jullie! Leuk en bedankt voor het luisteren. Ik vind het erg knap van jullie dat jullie zo'n discipline hebben om zelf Nederlands te leren. Ga zo door!

Het is geen makkelijke taal en de uitspraak kan soms ook erg moeilijk zijn..

Neem nou bijvoorbeeld de plaatsnaam Schiermonnikoog. Waar komt die moeilijke naam nou vandaan? Op dit eiland waren vroeger heel veel monniken en zij praatten Fries. Het is een Fries eiland, een eiland van de provincie Friesland. In het Fries betekent Schier grijs. De monniken droegen grijze kleren en dus schier. En oog betekent eiland. Dus daarom Schiermonnikoog.

Ten noorden van het eiland ligt de Noordzee en ten zuiden ligt de Waddenzee. De totale lengte is maar 18 kilometer, maar het heeft wel een super breed strand en onwijs mooie duinen. Het is echt een klein eiland en het heeft maar 1 dorp, met de originele naam Schiermonnikoog. In dit dorp vind je precies wat je nodig hebt, een bakker, een supermarkt, een paar kroegen en een plek waar je fietsen kan huren. Je wilt natuurlijk wel op de fiets het eiland verkennen. Heel veel tijd zul je niet op je fiets zitten want het is een klein eiland en je wilt natuurlijk graag lekker bij Hotel van der Werff je portie bitterballen bestellen.

Als je daar binnenkomt dan ga je echt terug in de tijd. Het is een bijna legendarische plek. Het is een traditioneel Fries hotel. Het is alsof je bij oma *op visite* komt, waar de kleedjes nog op de houten tafels liggen, de filterkoffie maar een euro kost, en een biljarttafel in het midden van de kroeg staat. De lokale mensen uit het dorp komen er ook graag en ook ik kom er heel erg graag. Het voelt daar wel als thuiskomen!

's Middags is het er vaak rustig en drinken mensen een lekker biertje of een koffie en lezen ze rustig een boek of doen ze een spelletje. 's Avonds dan is het er gezellig druk en staan mensen van alle leeftijden er gezellig een drankje te doen.

Naast de bar daar is een deur en als je daar doorheen gaat dan kom je in een hele grote eetzaal. Deze eetzaal is ook weer een belevenis. Alle tafels zijn mooi gedekt met witte tafellakens, je eet met zilver bestek en er hangen hele oude, mooie kroonluchters. De obers lopen strak in pak en zijn gezellig nors, wat helemaal past bij het eiland. Doe maar gewoon normaal zeg maar. Echt heel erg leuk allemaal en echt weer heel anders dan de rest van Nederland.

Het eiland heeft nog geen 1000 inwoners. En is het kleinste eiland van Nederland. In Nederland hebben we 5 eilanden waar mensen wonen. En je kunt de namen goed onthouden aan de hand van het woord TV TAS. TV TAS? Ja, de T van Texel (wat je schrijft met een X maar uitsprekt met een S, na Texel komt de V van Vlieland, dan de T van Terschelling, daarnaast ligt Ameland en daarnaast ligt Schiermonnikoog.

Wat het eiland ook wel heel tof maakt is dat je er niet met de auto mag komen, dat maakt het eiland wel echt heel erg uniek. Je moet er wel van houden, houden van de rust, de zee en de duinen. Mijn zoontje vind het spelen in de duinen ook helemaal fantastisch! Afgelopen weekend was ik dus op Schiermonnikoog, voor een weekendje. Ik was eerst bij mijn vader op visite geweest voor zijn verjaardag en de volgende dag namen we de boot naar dit mooie eiland. We hebben er dus inderdaad lekker gefietst, gewandeld en uiteraard gegeten en gedronken bij van der Werff. Helaas mochten we na 2 nachtjes slapen weer met de boot naar het vasteland. Het waaide die dag heel erg en ik was blij dat ik van de boot af was.. We liepen naar de auto met al onze spullen. En toen ik op de sleutel drukte om de deur te openen kreeg ik het heel erg warm. De lichten gingen niet branden, de deuren gingen niet open.. oh oh... wat was er aan de hand? Dan maar op de ouderwetse manier de deur opendoen met de sleutel. Toen ik ging zitten en ik de motor aan wilde doen, startte de auto niet. Een heel klein kuchje kwam eruit. Owh neeee!! Ik voelde me zo dom en ik baalde en ik vloekte totdat mijn zoontje mij vroeg wat die lelijke woorden betekende en aan mij vroeg of ik boos was.. Ja ik was wel een beetje boos op mezelf. Ik had de lampen aan laten staan en nu was dus de accu leeg en konden wij niet naar Amsterdam rijden. Zo, balen! Dat werd duwen!! Ik vroeg een aantal mensen om me te helpen. Ik in de auto, de auto in de tweede versnelling gezet, en achter de auto gingen 3 mensen heel hard duwen. Ik hoorde ze schreeuwen en ik draaide de sleutel om en wroem, wroem, yeeeh hij deed het weer!! Zo konden we gelukkig toch gauw weer naar onze hoofdstad rijden.

Veel plezier ook met het kijken van de Olympische Spelen. Patrick Roest, onze Nederlandse schaatser heeft al een fantastische prestatie neergezet met zijn tweede plek.

De moeilijke woorden

1. de monniken	-	The monks
2. de kroegen	-	The pubs / bars
3. verkennen	-	to explore
4. onwijs	-	incredible
5. de duinen	-	dunes
6. de kledjes	-	tablecloth
7. de biljarttafel	-	billiard table
8. de belevenis	-	the experience
9. zilver bestek	-	silver cutlery
10. de kroonluchters	-	the chandeliers
11. strak in pak	-	suiting up
12. nors	-	surly
13. ouderwets	-	old fashion
14. het vasteland	-	the main land
15. vloeken	-	to curse
16. versnelling	-	gear
17. schreeuwen	-	yelling
18. de schaatser	-	skater
19. prestatie	-	accomplishment